

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ, ΦΙΛΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

- **Παρατηρώντας** την συνεχόμενη κατάρπωση και αποσύνθεση των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και ηθικών δομών της Πατρίδος μας...
- **Αγανακτισμένοι** από την διαρκή και ανελέητη προβολή της διαφθοράς, την επιβολή της ανευθυνότητας, της παραγραφής αδικημάτων, την απαξίωση των παραδοσιακών αρχών και πατροπαράδοτων ηθών και εθίμων μας, της απουσίας οράματος...
- **Πιεζόμενοι** από την επέλαση του παραλογισμού, τους κινδύνους αλλοιώσεως της εθνικής μας ταυτότητας, την σταδιακή κατάργηση θεμελιωδών ατομικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αποδυνάμωση της αγοραστικής αξίας του πενιχρού πλέον εισοδήματός μας...
- **Αντιλαμβανόμενοι** το μέγεθος της ευθύνης μας απέναντι στην Ιστορία και το Μέλλον αυτού του Τόπου...
- **Διαπνεόμενοι** από την ανάγκη μιας κοινωνίας με κέντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, καθώς και της επαναφοράς όλων των χαμένων αξιών όπως της Δικαιοσύνης, της Αξιοκρατίας, της Ελευθερίας, της Αρετής, της Χαράς στην ζωή μας...
- **Εμπνεόμενοι** από τα διδάγματα της ανεξάντλητης και αδιάκοπης ιστορικής μας διαδρομής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ...
- **Εμείς, ως Ελεύθεροι Έλληνες Πολίτες**, είχαμε από αρκετό καιρό αποφασίσει να αγωνιστούμε προκειμένου να προβούμε στην δημιουργία ενός νέου Πολιτικού Κινήματος - Φορέα εντός του οποίου θα μπορούσαν να εκφραστούν, να συνεργαστούν και να προσφέρουν **όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες προκειμένου να επανακτήσουμε την χαμένη μας Αξιοπρέπεια, Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Εθνική Αξιοπιστία και Ανεξαρτησία, Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη**. Ύστερα από πολλές προσπάθειες, ζυμώσεις και συζητήσεις και ύστερα από πάμπολλες δοκιμασίες με φίλους, γνωστούς, ίσως και λιγότερο γνωστούς, αυτό έγινε πραγματικότητα.

Ο νεοσύστατος αυτός φορέας, έχοντας όμως μια αρκετά μακρά αγωνιστική διαδρομή, με την καθοριστική πρωτοπόρα συμβολή της Δημοκρατικής Αναγέννησης, του ΕΠΑΜ και αρκετών Κινήματων πολιτών με σκοπό την εκλογική συνεργασία, έχει ένα βασικό πρόταγμα:

ΟΧΙ !

Εγώ προσωπικώς δέχτηκα την ευγενική πρόσκληση να βοηθήσω όσο δύναμαι και να συμμετάσχω στον εκλογικό αυτόν συνδυασμό ως υποψήφιος βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Β' Αθηνών. Ομολογουμένως θεωρώ και εκτιμώ ότι αυτό που έχει την μέγιστη σημασία σε αυτήν την απόφασή μου, είναι η ελεύθερη δομή και τα πρωτοποριακά προτάγματα αυτού του εκλογικού συνδυασμού:

α') Δεν εφαρμόζει κομματική γραμμή πειθαρχίας των μελών και όσων συμπράξουν ή υποστηρίζουν έστω και την τελευταία στιγμή.

β') Θέτει όλα τα βασικά κοινά ζητούμενα

http://epam-usa.blogspot.com/2012/04/blog-post_16.html και <http://papathemelis.blogspot.com/>

γ') Τα κυριότερα, ενεργοποιεί τον ναρκωμένο θεσμό των δημοψηφισμάτων και προτείνει σύγκλιση Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης. Με άλλα λόγια μετακύλιση της εξουσίας στον Ελληνικό λαό και όχι "χαλίφης" στην θέση του "χαλίφη".

Αν σ' αυτόν τον τόπο θέλουμε να αλλάξει κάτι, ας ξεκινήσουμε από εμάς...

ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΘΕΤΙΚΟ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ!

Η τύχη μας λοιπόν, κρίνεται και από τις προσεχείς εκλογές.

Ή παραμένουμε διασπασμένοι και απλοί θεατές της φθίνουσας πορείας της χώρας μας, του ξεπουλήματος της εναπομείνουσας δημόσιας περιουσίας και της λεηλασίας του φυσικού μας πλούτου
Ή... παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας.

Ενωμένοι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να ψηφίσουμε **ΟΧΙ** στις υποδουλωτικές δανειακές συμβάσεις.

Ενωμένοι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να αποτινάξουμε τον ζυγό της σύγχρονης κατοχής.

Ενωμένοι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να **ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ** και αυτό θα Πράξουμε!

Ευχής έργον θα ήταν, η ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση ΟΛΩΝ των φορέων και υγιών δυνάμεων που η πίεση όμως του χρόνου οδήγησε σε ξεχωριστές εκλογικές συνεργασίες και προτάσεις.

Παρ' όλα αυτά, όσα από τα υπόλοιπα πολιτικά κινήματα, οργανώσεις και συλλογικότητες όπως και όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες που εμπνέονται από αυτήν την καινοφανή **υπερκομματική και υπεριδεολογική ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ** ως την υποστηρίζουν έστω και την τελευταία στιγμή.

Ας αξιοποιήσουμε αυτήν την μοναδική ευκαιρία που μας προσφέρεται για να ενωθούμε και να σωθούμε εξετάζοντας πάντα, όχι το τι μας χωρίζει (αρχηγιλίκια, ιδιοτέλειες, προσωπικές αντιπαραθέσεις κ.λ.π.) αλλά το τι μας **ΕΝΩΝΕΙ**. **Και αυτό που ΕΝΩΝΕΙ όλους τους Έλληνες είναι η διάσωση της πατρίδας (συνάμα και των ίδιων μας των εαυτών) που βρίσκεται ενώπιον του εκτελεστικού αποσπάσματος των κερδοσκόπων δανειστών μας και των δήθεν «εθνοσωτήρων» μας.**

Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω (Ν. Καζαντζάκης)

Το όποιο αποτέλεσμα των εκλογών δεν απαλλάσσει κανέναν μας από την ευθύνη και την ανάγκη να αγωνιστεί για ακόμη μεγαλύτερη συσπείρωση μέχρι την οριστική επίτευξη των σκοπών μας και την τελική Απελευθέρωσή μας.

Ευπρόσδεκτη κάθε πρόταση και υποστήριξη.

Έδοξε να υπογραφεί ως ηθικός όρκος τιμής απέναντι στην Ιστορία και το Μέλλον του τόπου που καλείται ΕΛΛΑΣ.

ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΥΜΑΧΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑ 24/4/2012

Υπ. Βουλευτής στην Β' Αθηνών με τον εκλογικό συνδυασμό του ΟΧΙ

Σημ: Όσες και όσοι θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν σε διαφημιστική προβολή του κινήματος ή να συμμετάσχουν ως εκλογικοί παρατηρητές στα εκλογικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα,

ας στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eurymaxos@gmail.com ή ας απευθυνθούν απ' ευθείας στο τηλέφωνο 2103314314.

<http://www.facebook.com/profile.php?id=100003762159997>