

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ

Διαδίδεται κατὰ κόρον καὶ ἔχει ἐπικρατήσει ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι κάτι τὸ πολὺ δύσκολο, ποὺ προσεγγίζεται ἀπὸ λίγους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὶς ὑψηλὲς γνώσεις καὶ τὴν ἰκανότητα νὰ τὴν κατανοήσουν καὶ νὰ τὴν κάνουν κτῆμα τους. Αὐτὴν τὴν λανθασμένη εἰκόνα καὶ ἐντύπωση ἔρχεται νὰ ἄρει τὸ βιβλίο μου. Μετὰ ἀπὸ μελέτες καὶ ἔρευνες πολλῶν ἔτῶν σὲ φιλοσοφικὰ καὶ ἴστορικὰ θέματα, κατέληξα στὸ συμπέρασμα ὅτι γιὰ τὸν μέσον Ἑλληνα καὶ μὲ τὴν μέση παιδεία δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἀσχοληθεῖ καὶ νὰ κατανοήσει τὴν μητέρα ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, τὴν φιλοσοφία, γιὰ νὰ σκέπτεται καὶ νὰ ἐνεργεῖ σωστὰ καὶ νὰ κάνει τὴν ζωή του πιὸ εὔκολη καὶ πλέον εύχαριστη.

Εἶναι γενικὰ παραδεκτὸ ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι δημιουργία καὶ πνευματικὸς καρπὸς τῶν Ἑλλήνων γιγάντων τῆς διανόησης, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ ζοῦσαν στὴν βαρβαρότητα καὶ τὴν ἄγνοια. Ἐπομένως, πρέπει νὰ εἶναι ἐπιδεκτικὴ τουλάχιστον γιὰ τὸν μέσον ἄνθρωπο καὶ δὴ τὸν σκεπτόμενον Ἑλληνα. Ἡ φιλοσοφία ἐδράζεται στὴν Λογικὴ καὶ τὸν Ὄρθδο Λόγο καὶ ἐκφράζεται μὲ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ποὺ ὡς γνωστὸν εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν ἐπιστημῶν.

Φρονῶ, λοιπόν, ὅτι ἔλειπε τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία ἕνα βοήθημα, ποὺ θὰ ὀδηγοῦσε τὸν κάθε ἀναγνώστη, μὲ ἔναν τρόπο ὅχι κοπιώδη καὶ στριφνό, στὸν ὑπέροχο κόσμο τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν ἄξιων ἐκπροσώπων της, ἀπὸ τὴν γένεσή της μέχρι τὸν Σωκράτη.